

Voorlichter worden

Wat doe je?

Als voorlichter praat je met leerlingen over je leven, over de keuzes die je hebt gemaakt. Niet om stoer te doen of om een slachtoffer te zijn, maar om de groep te informeren over hoe keuzes worden gemaakt. Je praat open en eerlijk. Je probeert met de leerlingen in gesprek te komen over keuzes die ze zelf maken en die jij maakt hebt.

Je bent een ervaringsdeskundige en je praat over ervaringen die je hebt opgedaan. Je bent geen psycholoog die advies geeft. Je houdt het gesprek bij jezelf

Waar kom je?

Al voorlichter kom je hoofdzakelijk op scholen. Soms op een basisschool, soms op een universiteit maar meestal op een voortgezet onderwijs. En soms op een buurthuis of je gaat naar een school tijdens een werkweek.

De docent ontvangt je en samen bespreek je wat de opzet van de les is.

Kan iedereen het doen?

Nee! Niet iedereen is in staat om voorlichting te geven. Naast een aantal criteria waar je aan moet voldoen moet je het ook kunnen. Voor een klas met vreemde jongeren staan en over je leven vertellen is niet eenvoudig. Als je begint wordt je eerst aan een ervaren voorlichter gekoppeld die je de kneepjes van het vak gaat leren. Als hij na een aantal lessen van mening is dat je het zelfstandig kunt, dan volgt een 'examen'. Slaag je daarvoor, dan kun je zelfstandig op pad. Je moet aan volgende eisen voldoen:

- detentieverleden hebben
- geen lopende zaken open hebben staan
- je leven op orde hebben
- zelfstandig kunnen reizen
- afspraak vast zijn
- geen acute verslaving hebben

Waar praat je over

Tijdens de voorlichting gaat het niet over hoe erg het allemaal is geweest, je bent geen slachtoffer van de omstandigheden. Criminaliteit is een keuze en niet iets dat uit de hemel komt vallen. Je praat tijdens de voorlichting over de keuzes die je gemaakt hebt in je leven en wat de gevolgen zijn geweest van die keuzes. In grote lijnen praat je over de periodes voor, tijdens en na detentie. Je geeft de klas informatie, geen sensatie.

Het gaat over jou leven en dus wordt het ook een heel persoonlijk verhaal. Elke voorlichter heeft een eigen verhaal en geen voorlichting lijkt op die van een ander. Dat maakt het tot een goed en sterk verhaal.

Dagbesteding / vrijwilligerswerk

Voorlichting geven biedt je een goede en zinvolle dagbesteding. Je kunt van je beladen verleden een positieve toekomst maken. Door erover te praten kun je het verleden een plaats geven. Je wordt door leerlingen en docenten gerespecteerd.

Van jou fouten kunnen veel jongeren iets leren; namelijk de juiste keuze maken.

Het is vrijwilligerswerk en je krijgt een declaratie voor gemaakte kosten; openbaar vervoer 2^e klas, en per voorlichting beltegoed om met de docent te bellen en een bescheiden lunchvergoeding.

Belangstelling? Neem [contact](#) op